

Uit de parochiekroniek

Gedoopt in de Bernarduskerk	
17 december 2018	Robert Erik Kuijpers
20 januari 2019	Tess van Riet
20 januari 2019	Roan Mureau
Gevormd in de Bernarduskerk	
17 december 2018	Robert Erik Kuijpers
In de Bernarduskerk namen we afscheid van:	
19 januari 2019	Mientje Flipsen-Heijnen (1928-2019)

Afscheid van Jan Halters

Op dinsdag 8 januari 2019 hebben we op het parochiekantoor in Wagenberg afscheid genomen van Jan Halters als gastheer/secretariaatsmedewerker op het parochiekantoor aldaar.

Ruim 12 jaar was Jan iedere dinsdagochtend trouw op zijn post op het parochiekantoor om o.a. intenties op te nemen, parochieboeken in te schrijven en de kas op te maken en natuurlijk nog veel meer. Voor Jan alle goeds gewenst. Fien van Mook heeft vanaf 1 januari 2019 zijn taken overgenomen.

Dus iedere dinsdagochtend van 9.00 uur tot 12.00 uur bent u nog steeds welkom op het parochiekantoor in Wagenberg voor vragen, intenties of een praatje.

U bent ook welkom op onze twee andere parochiekantoren in Made en in Terheijden.

De openingstijden in Made zijn : maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur.

In Terheijden kunt u terecht op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.

65 jaar Bedevaarten naar Banneux

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar de Maagd der Armen in Banneux.

“Caritas Banneux bisdom Breda” organiseert voor het 65^{ste} jaar meerdere bedevaarten naar Banneux N-D.

Naast de vijfdaagse reis staat ook de dagbedevaart op het programma.

Vijfdaagse bedevaart

Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen),

verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche o.b.v.

volpension, zowel met de heen- als de terugreis een verzorgde maaltijd

aan het Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met eigen pastores,

een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).

Deelname mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims.



JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 t/m dinsdag 14 mei 2019

Prijs: **310 euro p.p.** (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro)

Dagbedevaart: zondag 12 mei

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), bij aankomst deelname aan de Internationale Eucharistieviering en 's middags aan het plechtige lof met pelgrimszegen, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm, inclusief warm middagmaal, 's middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus.

Prijs: **47,50 euro p.p.**

Uw interesse gewekt?

Neem een kijkje op onze website: <http://banneux-breda.jouwweb.nl>

En schrijf u in!

Info: Tel: 0164 61 29 73

Email: banneux-breda@hotmail.com



Zin om met r.k. leeftijdsgenoten tussen 25 en 55 jaar te gaan wandelen?

Het is de ideale manier om geloofsgenoten te ontmoeten en het geloof te delen.

We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een eucharistieviering en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop.

Kijk op: <http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html>



De H. Blasius van Sebaste

Van de H. Blasius is maar weinig bekend, wel zijn er een aantal legendes gegroeid rond zijn persoon.

Hij zou bisschop geweest zijn van de Armeense stad Sebaste en stierf in het jaar 316 de marteldood.

Met ijzeren wolkammen

zouden zijn beulen het vlees van zijn beenderen getrokken hebben. Blasius werd aangeroepen tegen keelpijn omdat hij eens een visgraat uit de keel van een jongen haalde en zo de jongen van de verstikkingsdood redde.

De moeder van het kind zou twee kaarsen voor Blasius gebrand hebben.

Blasius wordt daarom vaak afgebeeld met een toorts, een kaars of twee gekruiste kaarsen. Hieruit kwam de latere **Blasius-zegen** of **keelzegen** voort waarbij de hals wordt aangeraakt met twee kaarsen in de vorm van een Andreaskruis.

Blasius werd de patroonheilige van artsen, wolhandelaars, kaarsenmakers, maar ook van musici met blaasinstrumenten en zijn hulp werd ingeroepen bij keelproblemen en blaasziekten. Dat men Blasius aanriep bij blaasziekten is aan zijn naam te danken. In vroeger tijden had men zo een aantal heiligen waarvan men de hulp inriep bij allerlei problemen, maar eigenlijk vroeg men God om hulp, maar men deed dat dan via een heilige.

De feestdag van de H. Blasius is 3 februari.

Parochiële viering naamdag H. Blasius zondag 3 februari 2019

Zondag 3 februari wordt om 11.00 uur in de Bernarduskerk te Made de naamdag van de H. Blasius gevierd. Het pastoraal team gaat voor in deze viering en de zang wordt verzorgd door het Blasiuskoor.

Het Blasiuskoor is opgericht in 1966 en vindt zijn oorsprong in de Blasiuskerk. Het Blasiusbeeld zal van het stil hoekje in de Mariakapel verhuizen naar een prominente plaats in de kerk en ook de Blasiuszegen wordt gegeven.

In Terheijden en Wagenberg zijn er in het weekend van 2-3 februari geen vieringen.

Blasiuskerk

In 1930 werd in Stuivezand de H. Blasiuskerk in gebruik genomen. De kerk is een voorbeeld van de Amsterdamse School, ontworpen door de gebroeders Oomen. Pastoor Rombouts was de eerste pastoor, de bouwpastoor, van de kerk. De mensen van Stuivezand wilden een eigen kerk, maar ook een eigen school. Zodoende kwam er ook een zusterklooster naast de kerk, de zusters stonden in voor het onderwijs.

De kerk kreeg als patroon de H. Blasius en de keuze voor Blasius had waarschijnlijk te maken met het feit dat in de gemeente Oosterhout waar Stuivezand toe behoorde veel keelklachten voorkwamen.

In 1964 werd Stuivezand bij Made gevoegd.

In 2007 werd de Blasiuskerk aan de eredienst onttrokken en werd het beeld van de H. Blasius overgebracht naar de Mariakapel van de Bernarduskerk.

In de vroegere Blasiuskerk zijn nu appartementen.





**Franciscus van Assisi moet eens
aan een amandelboom gevraagd hebben
of deze over God wilde spreken.
Op deze vraag begon de amandelboom te bloeien.**

Een geprinte verkorte versie van de nieuwsbrief is te vinden in onze 3 kerken , in de kapel van Helkant en de Mariakapel aan de Poolse dreef en ontmoetingscentrum Zonzeel te Hooge Zwaluwe. Zelf kopij aanleveren voor deze nieuwsbrief kan ook, deze dient u te sturen naar info@naardekerk.nl

De volgende nieuwsbrief verschijnt in het weekeind van 2 en 3 februari 2019.

Website Vijf Heiligen Parochie: www.naardekerk.nl

Wij gaan er vanuit dat u de nieuwsbrieven wilt blijven ontvangen.

Wilt u deze niet meer ontvangen, dan kunt u zich afmelden via info@naardekerk.nl

